



In gesprek met actieve leden van de Voortuin Interview

'De Voortuin' is een project dat plaats vindt op de Brink aan de Aartsbisschop Rome-rostraat in Voordorp, Utrecht.

Op 8 juli j.l. heb ik, Jacky Boland, betrokken bij de buurtmoestuin, een aantal leden uit de kerngroep van dit project geïnterviewd. Vier enthousiaste leden, Brigitte Venturi, Dick de Graaf, Jenny Lindhout en Hanneke van Dijk, waren bereid, ondanks de vele regen op deze ochtend, bij elkaar te komen. In het tuinhuis van Hanneke van Dijk, in 'Ons Buiten', vonden wij een goede schuilplaats voor ons gesprek.

Brigitte, waarom heb je dit project gestart?

"Omdat ik met een aantal mensen in het kader van 'Voordorp op eigen kracht' bezig was met het promoten van lokaal voedsel, zodat we makkelijk ons voedsel uit onze eigen tuin of vlakbij kunnen halen om zo het milieu minder te belasten. Ik ben bezig met een paar projecten en dit is één van de projecten. Het is begonnen met de school-/buurtmoestuin bij de Pioniers waar ik met een aantal collega's met kinderen een grote moestuin onderhoudt. Een voorbeeld van een ander project is die van het afhaalpunt van biologische groenten verzorgd door 'n Groene Kans' uit Groenekan. Het project 'de Voortuin' is het laatste project."

Wat houdt dit project precies in?

"Dat een aantal bewoners uit de wijk samenwerken om een moestuin te maken voor de wijk. Het plein ligt centraal in de wijk en samen kunnen we deze plek levendig maken door samen te tuinieren met als thema voedsel."

Dick sluit hierop aan: "Ik vind de plek tot nu toe een beetje verwaarloosd en weinig nut hebben voor de wijk. Ik houd van tuinieren en bezig zijn met plantjes en iets in de buurt doen, daarom werk ik mee aan dit project".

Dick, heb je ook ervaring en een achtergrond met tuinieren?

"Ik zit in de tuingroep van 'het Groene dak', ik heb zelf een tuin en mijn school heeft een tuin. Ook heb ik verschillende tuinen onder mijn beheer. Daarnaast geef ik les in en ben ik TOA (technisch onderwijs assistent) in biologie. Mijn vader was tuinarchitect en ik heb altijd in huizen met tuinen gewoond. Vandaar mijn interesse".

Wat kan onze wijk Voordorp hebben aan dit project?

"Ik denk dat het een ontmoetingsplek kan worden en een groene plek die gewaardeerd wordt. Mensen kunnen kruiden en bessen plukken. Maar het is ook een plek waar kinderen kunnen spelen. Die kunnen zo in contact komen met wat er allemaal groeit. Ik denk dat het voor de buurt een verrijking is."

"En is het allemaal gratis wat je hier kan plukken of moet ik daar iets voor terug doen?"

"Het is allemaal gratis, net zoals zonlicht en de regen ook gratis is. Als er oogst is dan kan je plukken wat je wilt! Het is wel afhankelijk van het seizoen; de kruiden in het voorjaar, het fruit in de zomer en in de herfst. In de winter valt er niet zoveel te plukken en zijn er hooguit wat knollen. Als je groenten of kruiden uit de tuin haalt waardeer je de tuin en zou je dus kunnen helpen als je wilt, maar het is zeker geen verplichting".

Jenny, ik ben ook benieuwd waarom jij meedoet?

"Eigenlijk om twee redenen: Ik was bij 'Ons Buiten' geweest om te vragen of er ruimte was voor een moestuin. Ik vind het namelijk leuk om zelf groente te verbouwen en daar over te leren. Ik denk dat mensen gelukkiger zijn als ze zich verbonden voelen. Bij het tuinieren leer je mensen uit de wijk kennen en bouw je samen iets op. Dat vind ik het goede aan dit initiatief."

Jenny vertelt me ook wat er allemaal op dit moment in de tuin groeit:

"We hebben heel veel sla; pluk-sla, veldsla, kropsla en noem maar op. We hebben veel kruiden en klimplanten, druiven, frambozen en pompoenen. Ook groeien er peultjes, sugarsnaps, tuinbonen en snijbiet."

hoeveel mensen werken aan deze tuin?

"Eigenlijk is er een vaste kern van zes mensen en daarnaast een wisselende groep die af en toe een keertje komt helpen of kijken, dat zijn ongeveer 30 mensen. Op de lijst van belangstellenden hebben 30 mensen hun naam geschreven maar ze komen lang niet allemaal. De wisselende groep komt bijvoorbeeld een keertje onkruid wieden of een keer iets planten. Als iemand het leuk vindt om er intensief mee bezig te zijn dan kan dat, maar af en toe wat doen, dat kan ook."

"Kun je nu al groenten en kruiden uit de tuin halen?

"Ja, ik haal iedere week wel wat uit de tuin (alle aanwezigen bevestigen dat zij dat ook met regelmaat doen). Ik weet niet hoeveel mensen uit de wijk de tuin bezoeken om wat te plukken, maar iedereen zou nu kunnen plukken!"

En, Hanneke, waarom werk je mee aan dit project?

"Ik ben tuin- en landschapsontwerper. Ik werk eigenlijk altijd veel met groen, maar ik heb nooit met moestuinen iets gedaan. Ik vind het heel leuk om daarmee kennis te maken. Het is een heel goed initiatief en het gebeurt in onze wijk! Je leert de buurt beter kennen en ik zie dat het de sociale cohesie kan bevorderen."

Worden er in 'de Voortuin' bestrijdingsmiddelen gebruikt?

"Nee natuurlijk niet, wij werken in de Voortuin op een duurzame en natuurvriendelijke wijze. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat we biologisch zijn! Brigitte weet veel van milieu vriendelijk tuinieren en zij heeft veel kennis omtrent het werken met groenbesteding om de bodem te verbeteren en die kennis gaan we natuurlijk inzetten. Een ecologische insteek zeg maar."

Alles is veilig om te eten, maar het advies is om alles wat je geplukt hebt eerst goed te wassen. We gaan ook nog wat aanpassingen maken zodat er minder honden en katten bij de groenten kunnen. Het plan is dat de eetbare planten afgeschermd worden van het grasveld zodat er niet zomaar een hondje tegen aan kan piesen.

Op dit moment ligt er een voorlopig ontwerp voor de Voortuin. Samen met de projectleider van de gemeente en rekening houdend met ontwikkelingen die in de wijk gaande zijn in het kader van het wijkgroenplan, gaan we het inrichtingsplan voor de Voortuin over niet al te lange tijd definitief maken."

Is er nog meer hulp nodig?

"(gezamenlijk) Altijd, hoe meer hulp, hoe liever. Hoe meer het project gedragen wordt door de buurt hoe liever. We hopen dat veel buurtbewoners zich aansluiten en mee gaan tuinieren. Geïnteresseerden kunnen helpen met wieden of meedenken over wat er gepland gaat worden (denk aan educatieve activiteiten, ook voor kinderen, of feesten). Dit moet ieder jaar weer opnieuw bedacht worden."

Er is altijd wat te doen!"